

VWCAP

## Drukke tijden voor de stichting



Beste adoptanten en andere lezers,

Afgelopen mei verscheen onze vorige nieuwsbrief. Dit was vlak na de 4 mei herdenking op de begraafplaats. De aandacht voor de 4 mei herdenking was erg groot dit jaar en dit zorgde ook voor extra aandacht voor ons adoptie programma.

In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat er 183 van de 222 graven geadopteerd waren. Slechts enkele dagen later waren ze allen geadopteerd. De aanvragen kwamen in zo'n snel tempo binnen dat we de mail en administratie bijna ieder uur weer bij moesten werken. Natuurlijk zijn we trots en blij met het resultaat. Nadeel van de grote animo is dat we ook mensen hebben moeten teleurstellen. Nog

steeds komen er aanvragen binnen van mensen die graag een graf zouden adopteren op de militaire begraafplaats in Valkenswaard. Deze mensen hebben we in overleg op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een adoptant wegvalt of stopt met de adoptie, kan deze dan overgenomen worden door iemand van deze wachtlijst. Op deze manier is de 100% adoptie dekking voorlopig gewaarborgd. Dit betekent ook dat mocht u om wat voor reden dan ook minder interesse hebben gekregen in uw adoptie, wij u vragen dit te melden. Er staan mensen te popelen om het stokje van u over te nemen. Verder hebben wij al deze mensen verteld om de begraafplaats, ook als niet adoptant, regelmatig te bezoeken en van tijd tot tijd een bloemetje te leggen op een willekeurig graf.

Behalve de drukte omtrent het adoptieregister hebben we het nog steeds druk met alle voorbereidingen voor de herdenkingen komende september. Verderop in deze nieuwsbrief zullen we hier uitgebreider aandacht aan besteden. Ook de website van de stichting ([www.erfgoed40-45.nl](http://www.erfgoed40-45.nl)) heeft een make-over gehad. Hoewel we geen begaafd webbouwers zijn, zijn we trots op het resultaat. Zaken kunnen natuurlijk altijd beter dus uw feedback wordt gewaardeerd. Verder willen we graag nog vermelden dat we bij het zoeken naar informatie en familieleden van de gesneuvelden, erg goede hulp hebben gehad uit een onverwachte hoek. Afgelopen 4 mei herdenking was Marie Jones met haar zoon en man afgereisd om het graf van haar oom Richard Lawler te bezoeken. Hierbij was haar oog gevallen op enkele andere graven en is ze bij thuiskomst begonnen met het traceren van de families



*Marie Jones met haar man en zoon bij het graf van haar oom Richard Lawler.*

van die graven. En met succes! Via Marie hebben we contact gekregen met de families van zowel Hugh Turnbull als Arthur Hargreaves. Wij hadden in het verleden al veel tijd en energie gestoken in het onderzoek van beide mannen maar zonder positief resultaat. We willen Marie hier dan ook hartelijk voor danken.

Als laatste wensen wij u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, en hopen wij in september allemaal te mogen verwelkomen bij onze expositie en verwachten wij de meeste van jullie te zien tijdens de ceremonie op de begraafplaats op 17 september. ●



VWCAP

## Fietsen langs oorlogsherinneringen

**Afgelopen Juli is er een nieuw boekje verschenen uit handen van één van onze adoptanten, Ferdi Das. Het boekje is een fietsroute die in zijn geheel of gedeeltes gefietst kan worden door de gemeenten Valkenswaard en Waalre.**

De beschreven fietstocht in het boekje "Oorlogsherinneringen" leidt de fietsers langs diverse plekken die raakvlakken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Het boekje verteld beknopt het verhaal bij de punten die aangedaan worden op de fietsroutes. Omdat onze stichting juist draait om het onderwerp uit het boekje zijn we blij dat we onze medewerking hebben kunnen verlenen bij het tot stand komen van het geheel.

Als middelpunt van de fietsroute is de Bunker ofwel "Birkenhof" genomen. Vanuit hier zijn twee fietslussen uitgezet. De ene leidt door de gemeente Valkenswaard en de andere door de gemeente Waalre.

Naast de Bunker komt men onder andere langs locaties van neergekomen vliegtuigen, monumenten en natuurlijk de militaire begraafplaats. Behalve de oorlogslocaties laat de fietsroute ook andere mooie stukken van beide gemeenten zien. Prachtige natuurgebieden zoals de Malpie, het Leenderbos en De Groote Heide worden aangedaan. Ook het prachtige historische 't Loon en 'het Oude Spoor' zijn in de route opgenomen. Het geheel is dan ook geschreven met de toerist in het achterhoofd.

Deze kan via het boekje het mooie van beide gemeenten ontdekken voor een gering prijsje. Omdat de toerist centraal staat in het boekje is het geschreven in twee talen. De tekst is zowel in het Nederlands als in het Engels.



Het boekje is een mooie aanvulling geworden voor de toeristische activiteiten van beide gemeenten. Het boekje "Oorlogsherinneringen" is verkrijgbaar bij de VVV te Valkenswaard voor 4 euro. ●

## The Butler and the Butcher

**Naast research naar de slachtoffers op de begraafplaats onderzoek ik zoveel mogelijk zaken omtrent de oorlog in onze regio. Zo was ik bezig met het speuren op het internet voor een onderzoek in de regio Reusel-Bladel. Plotseling stuitte ik op een audio interview van een veteraan die vertelde over zijn belevenissen gedurende de oorlog.**

Zijn naam was Owen Butcher, en hij was betrokken geweest bij de gevechten in deze regio. Hoewel het interview meerdere uren besloeg besloot ik het helemaal te luisteren. Plots een eureka moment. Tijdens zijn verhaal heeft hij het regelmatig over zijn maat. Echter pas laat in het interview noemt hij zijn naam. Kenneth William Butler. Ik herken de naam onmiddellijk als één van de slachtoffers op de militaire begraafplaats Valkenswaard. Plots wordt er een grote hoeveelheid informatie over Arthur Butler voor mij duidelijk. Ik besloot het interview nogmaals te luisteren en een gedeelte in deze nieuwsbrief te publiceren.

Owen werd geboren op 18 september 1925, in Withem, Essex. Hier ging hij naar school en bracht hij zijn jongere jaren door. Witham in die tijd was een agrarisch dorp met ongeveer 5000 inwoners. Veel kleiner dan dat het tegenwoordig is. Owen zijn opa had in de Eerste Wereldoorlog gevechten en zijn 14 maanden oudere broer diende bij de Royal Marines. Op de dag dat de oorlog uitbrak in 1939, was Owen op het trein station en zag veel lokale bekenden die bij de nationale reserve zaten, vertrekken. Dit deed hem beslissen om ook iets te doen. Op een woensdagmiddag in April 1941 ging hij, samen met een vriend die een paar jaar ouder was dan hem, naar een wervingsbureau in Colchester. Ze besloten dat ze beiden bij het Norfolk regiment wilden. Hoewel Owen zijn geboorte certificaat bij had, vroegen ze hier niet naar. Waarschijnlijk omdat Owen vrij groot van postuur was. Alhoewel men achttien moest zijn om bij het leger te gaan, lukte het Owen. Hij was toen nog maar vijftien en een half. Hij en zijn maat vertrokken naar Norfolk waar ze trinden bij het Norfolk regiment. Eenmaal daar merkte Owen dat

hij en zijn vriend niet de enige waren die gelogen hadden over hun leeftijd. Er bleken meer soldaten minderjarig te zijn.

Gedurende de trainingen, begin 1942, zag hij een oproep op het berichtenbord. Hierop vroegen ze vrijwilligers voor diverse regimenten. Hij en zijn vriend besloten om zich aan te melden voor de East Lancashire regiment. In begin 1943 besloot het regiment compagnies om sluipschutter teams



te gaan vormen. Owen vormde samen met een goede vriend zo'n team voor B Compagnie. Die vriend was Kenneth Butler of Ken zoals Owen hem noemde. Ken Butler was samen met Owen van de mee naar de East Lancs overgegaan. Een lokale barman had door dat Ken en Owen minderjarig waren en weigerde ze alcohol te schenken. Dit wisten ze te omzeilen door hun oudere vrienden het drinken te laten bestellen. De compagniescommandant vergiste zich vaak tussen de twee. Niet alleen vanwege de namen, Butcher en Butler, maar ook omdat ze van ongeveer dezelfde postuur waren en dezelfde leeftijd.

In Juni 1944 werden de beide vrienden met het regiment naar Normandië verscheept. Dit als onderdeel van de 53rd Welsh Division. In Normandië raken ze beiden betrokken bij hun eerste acties van de oorlog. Het begon met observeren wat over ging in beschoten worden en uiteindelijk ook terugvuren en het sluipschutterswerk.

Op een dag lagen ze met z'n tweeën aan de rand van een maisveld. Plots zegt Ken: "Wat is dat voor een geur?" "Er moet hier ergens een dood beest liggen." Ken kroop het maisveld in en vond daar een dode Duitse sluipschutter. De Duitser had er al een tijdje in de zongelegen met zijn sluipschuttersgeweer nog in zijn hand. Ken nam het geweer en wat munitie mee terug. Owen maakte het geweer schoon en beiden gebruikte ze het geweer een tijdje tot ze verteld werd dat dit niet mocht. Ze vonden het Duitse geweer, een K98, superieur ten opzichte van hun eigen sluipschuttersgeweer, de Lee Enfield.

Tijdens een actie bij het dorp Bois-Halbout, probeerde de eenheid met behulp van tanks het dorp op de Duitsers te veroveren. Tijdens deze opmars waren Ken en Owen beiden aan een zijde van een Sherman tank als een Duits machinegeweer het vuur opent. Ken werd in zijn schouder geraakt en afgevoerd door de medische hulpdiensten.

Hierna begonnen de Duitsers de tanks te beschieten met 88 mm kanonnen en de Britse tanks braken de aanval af. De infanterie zette de aanval door en kwamen in het dorp. Terwijl Owen met



Bois-Halbout vlak na de bevrijding.

het regiment de huizen aan het zuiveren was kwamen er plots weer Duitse tanks het dorp binnen. Owen wist hen te ontwijken en maakte zich uit de voeten.

Daarna was Owen nog betrokken bij diverse acties van het regiment in Normandië. Ken Butler kwam pas weer terug bij het regiment als deze de rivier de Seine bereikte. Ken was blij om weer terug te zijn bij zijn eenheid.

Rond diezelfde tijd werden de sluipschutter teams weg gehaald bij de afzonderlijke compagnieën en toegekend aan de hoofdkwartier compagnie. Van hieruit werden ze toebedeeld aan welke compagnie ze op dat moment nodig had. Ken en Owen

bleven daarbij wel bij elkaar. Ze kenden elkaar door en door. Als team moesten ze alles samen doen.



Na de gevechten in Normandië komen de vrienden in België. Hier raken ze betrokken bij de bevrijding van Antwerpen. Als sluipschutters bezette ze een aantal flats vanwaar ze de Duitsers goed in de gaten konden houden. Door de kijkers van hun geweren en de veldkijkers zagen ze elke beweging die de Duitsers maakten. Zodra er een Duitser voorwaarts werd gestuurd wisten de sluipschutters deze uit te schakelen. Dit duurde enkele dagen totdat de Duitsers dit door hadden en met een 88 mm op de flats begonnen te schieten. Beiden weten heelhuids uit deze flats te komen. Na Antwerpen werd de 53rd Welsh Division ingezet om de linkerflank van de operatie Market Garden te beschermen.

De East Lancashire regiment wordt naar Lommel gestuurd waar ze s 'nachts het Maas-Schelde kanaal oversteken. Het regiment had wat verliezen bij deze oversteken. Dit omdat de Duitsers zich hadden ingegraven aan de noordzijde van het kanaal. De Luitenant-Kolonel Burden, commandant van het regiment, stak over met zijn rechterhand man en sprong gelijk in de schuttersputten van de Duitsers. Echter bevonden zich hier nog Duitsers in en ze raken in gevecht. De Duitsers raken in paniek en trokken zich terug. Owen zelf steekt op 18 september 1944, zijn 19de verjaardag, het kanaal over.

Vanuit Lommel trekt het regiment naar het dorp Hapert. In eerste instantie was er een aanval gepland op het dorp, maar eenmaal daar aangekomen bleken de Duitsers reeds verdwenen te zijn. Ze hadden zich teruggetrokken in het dorp Bladel.

Het 53rd Recce Compagny, werd op verkenning gestuurd richting Bladel maar werden opgehouden bij een brug. A-compagnie van het 1ste

bataljon East Lancs ging over links naar Bladel en D-compagnie over rechts. De sergeant die het commando had over de sluipschutter teams vertelde Owen en Ken om bij de D-compagnie aan te sluiten. Echter Owen en Ken wisten op dat moment niet precies de locatie. De twee mannen kwamen aan in Bladel en namen de kruising naar rechts. De D-compagnie moest daar ergens zijn. Ze liepen langs wat huizen en tuinen tot ze bij een pad aankwamen. Ken zei: "Ik ga via dit pad." "Ik denk dat ik wat mannen van D-compagnie zag lopen." "Maar ik herken ze niet." Ken liep het pad in en Owen volgde een tijdje later. Plots hoorde Owen een machinegeweer het vuur openen. Zo snel als hij kan duikt hij in een heg. Toen Owen even hierna terug liep via het pad om te kijken



*Kenneth William Butler*

Normandië had verworven alsmede zijn sigarettenblik. Owen wist toen zeker: Ken is dood. Al snel kreeg Owen een vervanger voor Ken genaamd John Goddard. Hierna is de reis van Owen nog niet voorbij. Hij is nog betrokken bij de bevrijding van 's-Hertogenbosch en daarna richting de Maas in Limburg. Als het Ardennenoffensief uitbreekt is hij ook hierin betrokken. Vanuit de Ardennen gaat de reis naar het Reichswald waarna van gevecht op gevecht de oorlog voor hem eindigt in Hamburg, Duitsland. Ook de vervanger voor Ken Butler overleefd de oorlog niet.

Het verhaal van Owen is gelukkig voor het nageslacht vastgelegd. Via zijn verhaal weten we ook meer over Kenneth Butler. Ook zijn familie was onbekend met veel feiten totdat ik ze wees op het bestaan van dit interview. Ook bewijst dit interview dat er vaak over leeftijden werd gelogen om maar in dienst te kunnen. Dit heeft ook zeker resultaat gehad op de jonge leeftijden op de begraafplaats.●



*Owen Butcher tijdens een reis naar Normandië.*

wat er aan de hand was, zag hij plots Duitsers uit de sloot komen aan de overzijde van het pad. Hoewel zij Owen dicht genaderd waren, zagen ze hem gelukkig niet. Owen besloot door de heggen terug te kruipen. Dit ging niet gemakkelijk in verband met zijn bekpakking op zijn rug: deze bleef steeds in de heg hangen. Uiteindelijk is hij omgedraaid en over zijn rug verder gekropen om vervolgens een huis in te gegaan. Hier wachtte hij tot het donker werd, zich steeds afvragend wat er met Ken gebeurd zou zijn. De volgende dag hoorde Owen dat zijn vriend gesneuveld was. Een medische soldaat deelde hem mee: "Ik heb dit van het lichaam van je maat genomen." Het was een SS-ring die Ken altijd om had sinds hij deze in



# EXPO Liberation Valkenswaard en Waalre

## Beleef de bevrijding na 75 jaar opnieuw!

Bezoek de expositie met talrijke objecten, unieke foto's en filmbeelden, rechtstreeks verband houdende met de Tweede Wereldoorlog in de gemeenten Valkenswaard en Waalre.

**14 t/m 21 september 2019**

Hofnar te Valkenswaard, gratis entree

**openingstijden** 11.00- 20.00 uur

**16 september** 11.00 - 14.00

**17 september** 13.00 - 17.00 uur  
*in verband met ceremonie*



STICHTING ERFGOED 40-45  
VALKENSWAARD EN WAALRE

**INFORMATIE**  
[WWW.ERFGOED40-45.NL](http://WWW.ERFGOED40-45.NL)  
f ERFGOED40-45

## Bezoek van de familie Whitby

Charles Whitby was sergeant in het Welsh Regiment. Hij vocht in juni 1944 onder meer in Caen, tijdens operatie Overlord na de invasie. Vanaf hier vocht hij mee tijdens de opmars naar de Nederlandse grens. Hij was 25 jaar toen hij tijdens de opmars van Market Garden op 22 september 1944 in de omgeving van Bladel en Reusel sneuvelde. In eerste werd hij instantie bij de kerk in Bergeijk begraven maar later overgebracht naar de Britse begraafplaats Valkenswaard.



*Charles Whitby in betere tijden met zijn vrouw en dochter Betty.*

Zijn vrouw in Engeland bleef met twee kleine kinderen achter. Dochter Betty heeft haar vader nog gekend, maar andere dochter Joan werd pas geboren toen haar vader al van huis was. Edith Burghard uit Valkenswaard adopteerde het graf van Charles. Dit deed ze nadat ze via de facebook pagina van onze stichting contact kreeg met de familie. Al voordat het adoptieprogramma van start ging had ze bij ons aangegeven dit graf te willen adopteren. Daarna heeft ze eraan bijgedragen dat de familie van Charles naar Nederland kwam.



*Dochter Betty bij het graf van haar vader tijdens haar huwelijksreis.*



*De medailles van Charles Whitby.*

Het was dan ook een ontroerend moment toen Betty en Joan op 10 juni bij het graf van hun vader stonden. Daarbij waren ook andere familieleden, zoals kleinkinderen Carl, Jame, Andre en Iemuan. "We zijn zo ontzettend dankbaar", zei Betty, "over hoe de Nederlanders zich nu nog bekommeren over deze graven." Voor Joan was het de eerste keer dat ze het graf van haar vader bezocht. Dochter Betty was reeds vele jaren geleden tijdens haar huwelijksreis, een keer het graf gaan bezoeken. Ze laat ons dan ook trots de foto zien waar ze als jonge vrouw bij het graf van haar vader staat.



*De familie samen met adoptant Edith bij het graf.*

Na afloop van het bezoek is de familie samen met Edith en leden van onze stichting naar café-restaurant "de familie Suykerbuyk" gegaan om gezellig wat te drinken en na te praten. Hier laten de achterkleinkinderen van Charles trots de medailles zien die van hun overgrootvader zijn geweest. Dankzij de adoptie van het graf is intussen een hechte vriendschap ontstaan tussen Edith Burghard en dochters Betty en Joan. ●

# Valkenswaard viert 75 jaar bevrijding

Op 17 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Valkenswaard werd bevrijd van de Duitse bezetter. Dit door de Irish Guards als onderdeel van de operatie "Market Garden". In 2014 werd de 70-jarige herdenking grootst gevierd en in 2019 zullen we net als vele andere gemeenten het 75ste bevrijdingsjaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Diverse organisaties hebben het idee opgepakt om iets te organiseren voor de herdenkingsweek van 14 tot 22 september. Zo zal onze stichting een expositie houden waarover wij u al regelmatig hebben geïnformeerd. Verder zullen wij in de



Herdenking op de militaire begraafplaats.

Later die avond om 20.30 zal er een bevrijdingsconcert plaats vinden in de Nicolaaskerk door Koninklijke Gemengde Zangvereniging De Volharding.

Op 15 september van 11:00 tot 17:00 organiseert Modelvliegclub Valkenswaard hun tweede editie Bevrijdingsvliegen op het modelvliegveld aan de Peedijk in Borkel & Schaft. Er wordt gevlogen met diverse radio-bestuurbare vliegtuigen uit de eer-



Binnenkomst LTF 2014.

avond van 16 september een feestelijke bijeenkomst houden voor diverse Engelsen die speciaal (en vaak op onze uitnodiging) voor de feestelijkheden naar Valkenswaard zullen afreizen. Deze genodigden zullen hierdoor allen aanwezig kunnen zijn op de herdenking op de begraafplaats die net als alle andere jaren op 17 september plaats zal vinden.

De opening van onze expositie op 14 september zal het startschot zijn van de herdenkingsactiviteiten die week. Diezelfde middag zal er een stoet van militaire voertuigen door Valkenswaard trekken richting een basecamp in Veghel. Deze stoet is een initiatief van stichting OMG. Meer info hierover op: <https://omg2019.nl>

## Programma 14-22 september 2019

14 t/m 19 sept.

14 sept.

15 sept.

16/17 sept.

17 sept.

17-19 sept.

17 sept.

22 sept.

Expositie stg. Erfgoed '40-'45

Bevrijdingsconcert KGZ De Volharding (20:30 uur)

Bevrijdingsvliegen (12:00 uur)

Aankomst, kampement en vertrek Liberation Taskforce

Herdenking militaire begraafplaats (10:30 uur)

Films met thema Tweede Wereldoorlog in de Hofnar

Vrijheidsconcert ('s avonds) gezamenlijke harmonieën

Bevrijdings wandeltocht (08:00 uur)

ste en tweede wereldoorlog. Meer info:

[www.modelvliegclubvalkenswaard.nl](http://www.modelvliegclubvalkenswaard.nl)

Op 16 september arriveert de Liberation Task Force (LTF) in Valkenswaard. De LTF bestaat uit een grote groep authentieke Britse legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De voertuigen



## Filmprogramma 17-22 september 2019

### Dinsdag 17 sept

10.00 uur Mijn Gestolen Jeugd (50 min) Besloten filmvoorstelling voor scholen

14.00 uur Mijn Gestolen Jeugd (50 min)

### Woensdag 18 sept

10.00 uur Mijn Gestolen Jeugd (50 min) Besloten filmvoorstelling voor scholen

14.00 uur Mijn Gestolen Jeugd (50 min)

20.00 uur La Vita e Bella (122 min)

### Donderdag 19 sept

10.00 uur Mijn Gestolen Jeugd (50 min) Besloten filmvoorstelling voor scholen

14.00 uur Mijn Gestolen Jeugd (50 min)

16.00 uur The boy with the striped Pyjama's (94 min)

20.00 uur Haar naam was Sara (111 min)

Op 22 september wordt de bevrijdingsweek afgesloten met een mooie wandeltocht georganiseerd door WSV De Grenslopers uit Luyksgestel en Voetje voor Voetje uit Valkenswaard. Er worden verschillende afstanden gelopen van 8 tot 34 kilometer. Het vertrek is bij de Kantine van TWC de Kempen aan de Mgr. Smetsstraat 45 in Dommelen. Omdat er zoveel ver-

schillende organisaties iets wilden organiseren is het geheel ondergebracht onder de overkoepelende organisaties van Valkenswaard Viert. Zij voeren de regie over de bevrijdings-



Concert op de markt 2014. A photograph of a band performing on a stage outdoors at night, with a large crowd of people in the foreground.

en hun bemanning zullen het Wilhelminapark en de Markt net als in 2014 omtoveren in een levend museum. Op 17 september rond 10:00 uur in de ochtend zullen ze hun tour ter herinnering van 75 jaar Market Garden voortzetten richting het noorden. Hun website is: <http://www.ltf-hq.com/>

Na vertrek van de liberation task force is het tijd voor de jaarlijkse herdenking op de militaire begraafplaats. Om 75 jaar extra speciaal te maken en omdat alle graven geadopteerd zijn, willen wij u ook oproepen om bloemen te plaatsen bij uw geadopteerd graf. Op die manier zal de begraafplaats veranderen in een mooie bloemenzee. Later op de avond zal er op de Markt een groot Vrijheidsconcert worden gegeven door de gezamenlijke harmonieën om deze dag mooi af te sluiten.

Van 17 tot en met 19 september zullen er diverse films met het thema de Tweede Wereldoorlog gedraaid worden in de Hofnar. Iedere dag wordt hier de documentaire "Mijn gestolen jeugd" worden getoond.

week en hebben een website opgezet waar alles na te lezen is:

[www.valkenswaardviert.nl](http://www.valkenswaardviert.nl)

Wat nog belangrijk is om te vermelden is: alle activiteiten zijn **gratis!**

Wij hopen u van harte in deze week ergens te mogen begroeten. Samen maken we er een mooi feest van dat door vele, en zeker de Britse gasten, niet snel vergeten zal worden. ●



## Een mooie verhaal over superhelden

De "De Doe-Week" in Dommelen is een jaarlijks evenement in de laatste week van de basisschoolvakantie. Dit is een week vol activiteiten voor de jeugd van 4 t/m 13 jaar.

Elk jaar heeft de Doe-Week een thema. Het thema voor 2019 is Superhelden. Omdat het in 2019 ook 75 jaar geleden is dat Valkenswaard is bevrijd wilde de organisatie hier een koppeling mee maken. Die hebben ze gevonden in een speurtocht door de bossen langs de weg waar in 1944 de bevrijders richting Valkenswaard trokken. De speurtocht had historische elementen uit die tijd verwerkt in de route en opdrachten. Zo kwamen



ook alle groepen, verspreid in drie dagen ook op de militaire begraafplaats. Hier werden ze opgevangen en kregen ze uitleg over de begraafplaats en werd het verhaal van Walter Batchelor, één van de gesneuvelde verteld. Dit op een manier die de jeugd aansprak. Na dit verhaal werden er zelfgemaakte bloemen gelegd door de kinderen op de diverse graven.

De kinderen leerde op de begraafplaats dat de gesneuvelde militairen ook superhelden waren die gesneuveld zijn voor onze vrijheid. Het geheel was door de organisatie goed tot uitvoering gebracht en was een mooie ervaring voor zowel jong en oud. ●



## Stuur ons jullie foto's

**17 september zal weer de jaarlijkse herdenking plaatsvinden op de militaire begraafplaats. Hierbij zullen veel familieleden aanwezig zijn, maar nog veel meer familieleden niet.**

Wij als stichting hebben het plan opgepakt om na afloop van de ceremonie zoveel mogelijk foto's te gaan maken van adoptanten bij het door hun geadopteerde graf. Wij weten dat dit een tijdrovende klus zal zijn en dat sommige mensen niet aanwezig kunnen zijn. Wij vragen dan ook of u ons wilt helpen. Hoe? Door zelf een foto te maken bij het geadopteerd graf en het leggen van bloemen. Als u deze foto naar ons stuurt zal deze in ons archief gaan bij de documenten van



Foto: Paul van der Meer

desbetreffende militair. Op die manier kunnen we de foto bij eventueel contact met de familie door sturen en laten zien hoe betrokken we met z'n allen zijn bij hun dierbaren.

U kunt uw foto's sturen naar:

[info@erfgoed40-45.nl](mailto:info@erfgoed40-45.nl)

Dit ondervermelding van adoptiefoto.

Mocht het niet lukken om zelf een foto te maken, dan lopen er de 17de verschillende mensen van onze stichting rond die een foto kunnen maken. Spreek ons hier

rustig op aan.

Wij danken u bij voorbaat voor de medewerking. Samen maken we het adoptieprogramma tot een succes. ●

# Uitgelicht:

## BATCHELOR, WALTER

Rang: Lance Corporal  
Militair Nr: 4915269  
Sterfdatum: 17/09/1944  
Leeftijd: 23  
Regiment: Royal Armoured Corps  
15th/19th The King's Royal  
Hussars  
Graf nummer: II. A. 17.

### Aanvullende informatie:

Walter Batchelor werd geboren in maart 1921. Tijdens de oorlog diende hij als bemanningslid van een tank van de 15e / 19e Kings Royal Hussars. Op 17 september 1944 maakte zijn tank deel uit van een operatie genaamd "Market Garden". De 15e / 19e Kings Royal Hussars maakten de flanken vrij voor de Ierse Guards tijdens hun race om Arnhem te bereiken. Naast de weg vanuit Lommel, België, richting Valkenswaard, reed de tank van Walter Batchelor tegelijkertijd over twee mijnen. Walter was de enige gesneuvelde van deze tankbemanning. Walter was toen net 12 dagen vader van een zoon die hij nooit zou ontmoeten. ●



**VWCAP is een onderdeel van  
de stichting Erfgoed 40-45, gemeenten  
Valkenswaard en Waalre**

**Correspondentieadres:  
Emmastraat 27b, 5583 BL Waalre.  
info@erfgoed40-45.nl**

**Website: www.erfgoed40-45.nl  
www.valkenswaardwarcemetery.nl**

**Bank: IBAN nr. NL 27 RABO 01.16.58.46.45  
t.n.v. Stichting Erfgoed 40-45**

**De stichting heeft de ANBI status.**

## Oproep voor sponsors

De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Waalre en Valkenswaard is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de gehele inkomsten besteed worden aan de doelen die de stichting nastreeft. Dit zijn onder andere de kosten die het onderhouden van een stichting met zich meebrengt (bankkosten, website, porto, etc), onderzoek naar de graven, educatie van de lokale jeugd, eventueel een kopje koffie als familieleden vanuit de hele wereld besluiten de graven te bezoeken en nog meer gelijkwaardige zaken.

Om deze kosten te kunnen dekken zijn we altijd op zoek naar sponsoren of donaties. Wilt u de stichting sponsoren dan kunt u contact met ons opnemen. Ook om eventuele tegenprestaties te bespreken zoals een advertentie in de nieuwsbrief of website, spandoek bij een evenement etc.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.